

De brug Griselin

▶ Vertrek vanaf de parkeerplaats van de landhuis

▶ Opmaak en

▶ IGN kaart van de streek van Langres - N°29

▶ Goedkeuring P.D.I.P.R. - N°96



Mountainbike niveau: gemakkelijk / 30 min



- | | | |
|-----------------|------------|---|
| Vertrek circuit | Hotel | Landelijk gîte - gemeubileerde accommodatie |
| Circuitrichting | Restaurant | Bevoorrading |
| Abdij | Camping | |

Vanaf de plaats van het Maison du Pays d'Auberive neemt u de kleine weg rechts die afdalt in de richting van de abdij. Op het kruispunt slaat u linksaf en loopt u langs de geklasseerde site van "entre deux eaux" tot aan de brug achter het hotel-restaurant Lion d'Or.

Eenmaal op de weg slaat u rechtsaf en na 500 m neemt u de richting Bay-sur-Aube. Na de brug met uitzicht op de oude Forge-boerderij slaat u rechtsaf en neemt u de landelijke weg naar de Chanoi-boerderij.

Ga verder op het pad dat naar rechts gaat en ga rechtdoor langs de stenen muur. Na enkele mooie uitzichten op Auberive bereikt u de bosrand en gaat u in dezelfde richting verder tot aan het kruispunt met de bosweg van Montavoire en de GR7 (witte en rode markeringen).

De Griselin-brug ligt maar een paar meter verder aan uw rechterhand. Passeer deze en ga rechtdoor op deze bosweg in de richting van de departementale weg 428. Eenmaal op het kruispunt slaat u rechtsaf om terug te keren naar Auberive, uw vertrekpunt.

De brug Griselin

► Niet te missen !



► De brug Griselin

De brug van Griselin werd tegelijk met het kasteel van Auberive en zijn park gebouwd, aan het einde van de Revolutie.

Het vervangt de oude doorwaadbare plaats en de voetgangersbrug die vroeger naar de schuur van de abdij leidde, genaamd **Toroillon** (nu verdwenen), en dient tegenwoordig voor de bosweg van Montavoire.

Zijn naam komt van de naam van de metselaar - aannemer die het bouwde.



► De Abdij van Auberive

Auberive, een oude en rijke cisterciënzer abdij, werd in 1135 gesticht aan de oevers van de Aube door de heilige Bernardus en de bisschop van Langres, Villain d'Aigrement, met de steun van de omringende heren (de Granceys, de Champlits, de Rochetaillées en hun vazallen).

et klooster, dat bijzonder welvarend was in de 12e eeuw, heeft geleden onder de verwoestingen van de Honderdjarige Oorlog, de Godsdienstoorlogen in de 16e eeuw en vervolgens de Dertigjarige Oorlog (17e eeuw), omdat het op de grens tussen Champagne en Bourgondië was gelegen. De gebouwen, toen een ruïne, werden in de 17e eeuw gedeeltelijk herbouwd (klooster) en in de 18e eeuw voltooid.

Het Jean Lamour rooster

Aan het einde van de Revolutie van 1789 werd de abdij van Auberive als nationaal eigendom gekocht door de schoonzoon van Denis Diderot: de industriële kapitein Nicolas-Abel-François Caroillon de Vandeuil. Getrouwd met Angélique Diderot, de dochter van de filosoof uit Langres, veranderde Caroillon de Vandeuil de sobere abdij in een comfortabele woning en legde een groot park aan op de oever van de Aube, en installeerde voor de monumentale ingang van de abdij de prachtige smeedijzeren hekken, toegeschreven aan de werkplaats van Jean Lamour uit Nancy, voor het koor van de abdijkerk van Beaulieu (52), die Caroillon de Vandeuil hier heeft laten aanbrengen, met zijn initialen erop.

De poorten zijn sinds 20 augustus 1903 geclassificeerd als historische monumenten, en het gehele portaal met zijn boogmuren is sinds 16 oktober 1956 geclassificeerd als historisch monument.



► De Promenade de l'Entre deux Eaux

Deze aangename wandeling, in de schaduw van eeuwenoude lindebomen, loopt tussen de rivier de Aube, aan de linkerkant, en haar ontginningskanaal, aan de rechterkant. Oorspronkelijk diende hij als molenbeek voor de molen die zich binnen de muren van de abdij bevond, vandaar de naam "Promenade d'Entre-deux-eaux".

Het is zeer waarschijnlijk dat deze bank tegelijk met de molen werd gebouwd, waarvan de stenen uit de 13e eeuw lijken te dateren, maar van het gebruik als "loopbrug" is op dat vroege tijdstip nog geen bewijs. Het lijkt waarschijnlijker dat deze bank oorspronkelijk werd gebruikt als onderhoudspad voor het molenkanaal.

Het begin van de promenade diende oorspronkelijk als monumentale toegang tot de abdijkerk en tot de abdij vanaf het gastenverblijf (Le Lion d'Or). De lindebomen die vandaag de dag te zien zijn, zijn opmerkelijk en indrukwekkend door de omvang van hun stammen. De oudste zijn aangeplant in 1735 en waren dus 265 jaar oud in 2000.